

Van de leesclub

Op donderdag 23 juli kwamen we weer bijeen. Ondanks de vakantietijden waren er toch voldoende enthousiastelingen om een interessante discussie te hebben. Besproken werd het boek “De Stamhouder – een familiekroniek” van Alexander Münninghoff. We waren het er allemaal over eens. Dit is een boek dat je in een ruk uitleest, zo spannend en zo onderhoudend is het verhaal. Wederom (na “Oorlog en Terpentijn”) een kleinzoon, die het leven van een grootvader tracht te reconstrueren. Dat doet hij dan ook met verve en met alle professionaliteit van een ervaren journalist. Het is een autobiografie van kleinzoon Alexander maar tegelijkertijd ook een biografie van een hele familie met al haar vertakkingen. Het is dus eigenlijk geen roman; daarvoor mist het alle fictie en daarvoor is het te nauwkeurig precies het relaas van wat er met deze familie allemaal gebeurde. En dat is heel veel. De grootvader is weliswaar in Nederland geboren maar hij maakt zijn fortuin in Letland. Hij vlucht met zijn Russische vrouw en vier kinderen naar Nederland, net voor Letland bezet gaat worden door de Russen. Maar Nederland wordt door de Duitsers bezet. Dat is geen groot probleem voor de sluwe grootvader, die daar ook grote handel in ziet. Zoon Frans is al even anti-bolsjewist en meldt zich aan bij de Waffen SS. Hij redt zijn eigen leven en komt uiteindelijk in Nederland terug. Hij is wel intussen getrouwd met Weri (alweer een Russische gravin) en uit die verbintenis is dan Alexander als enig kind geboren. Het laatste derde deel van het boek is gewijd aan Alexander’s zoektocht naar zijn moeder, die hij uiteindelijk verkommerd en vervuild terugvindt in een tuinhuisje ergens in Duitsland. Daar gaat veel aan vooraf o.a. weer opnieuw ontdekkingen over deze merkwaardige familie. De opa en oma trekken zich uiteindelijk terug in het onmogelijk kleine Brabantse gat dat Netersel heet. Het fascinerende van dit boek is ook dat men al lezende steeds zaken tegenkomt die men herkent, Zoals dat Netersel, of die villa in Voorburg of die villa Jagtlust in Blaricum. Of al die historische figuren uit de bezettingstijd. Kortom een absolute aanrader, zeker voor diegenen die de tweede oorlog hebben meegemaakt.

De volgende bijeenkomst van de leesclub is op donderdag 24 september om 10:30 in de recreatiezaal. We bespreken dan een heel ander soort boek: “De Begraafplaats van Praag”, van Umberto Eco. Thans in paperback voor slechts €15.00 te koop bij uw favoriete boekhandel. Op november 26 bespreken we het boek “De onderwaterzwemmer” van Tomese.

Komt allemaal. Het is leuk en opwindend!

Frans Rummens